



Kris Van Gent bij zijn beeldhouwwerken in zijn atelier. © Henk Deleu

MIJN DORP. Voor Kaster liet kunstenaar Kris Van Gent (67) het grote Brugge achter zich: "Ooit heb ik de koe voor de missverkiezing geleverd"

"Zo lang het kan, wil ik hier blijven wonen", zegt kunstenaar Kris Van Gent (67) over de unieke hoeve die hij samen met zijn vrouw Sonja renoveerde. En hij kocht de woning dan nog bijna 'per toeval'. Hij komt er tot rust en geniet ervan als op woensdag zijn twee dochters en hun gezin komen eten. Een traditie die hij koestert sinds zijn vrouw overleden is. De Bruggeling heeft zijn hart verpand aan Kaster, bij Anzegem. Waarom? Dat legt hij ons uit.

Joyce Mesdag 21-01-24, 15:00

lees hier de volledige reek
>>>

NET BINNEN

- 13:18 80-jarige vrouw schrikt op bij afvalbrand in gang van haar woning: oorzaak onbekend
- 12:48 Zwevegem wijzigt in 2024 niets aan personenbelasting en opcentiemen
- 12:03 Kluisbergen houdt zijn belastingen op hetzelfde niveau en dat ligt lager dan het Vlaams gemiddelde
- 11:31 Waregem wijzigt in 2024 niets aan personenbelasting en opcentiemen
- 11:22 178 extra deelfietsen op 20 locaties, Vervoerregio Kortrijk breidt aanbod fors uit

MEER BERICHTEN

MEEST GELEZEN

- Onze reporter ging zelf speelgoed shoppen bij Fun-uitverkoop: "Een rij van 50 meter aan de kassa, is het die korting wel waard?"
- "Dit is een politieke afrekening": burgemeester voor de rechter na 'ravage' in Sint-Arnolduspark
- REPORTAGE. Ook in Fun Vichte wordt speelgoed voor een jaar ingeslagen: "Méér speelgoed voor hetzelfde budget"
- MIJN DORP. Voor Kaster liet kunstenaar Kris Van Gent (67) het grote Brugge achter zich: "Ooit heb ik de koe voor de missverkiezing geleverd"
- IN BEELD. Viering Sint-Antonius is jaarlijks hoogdag in Ingoigem: "We willen de folklore in ere houden"

MEEST GEDEELD

- "Dit is een politieke afrekening": burgemeester voor de rechter na 'ravage' in Sint-Arnolduspark
- REPORTAGE. Ook in Fun Vichte wordt speelgoed voor een jaar ingeslagen: "Méér speelgoed voor hetzelfde budget"

Wijzig Anzegem ▶ Nieuws Eten en drinken Uit-tips Lezersbijdragen

beeldende kunst. "Ik had ooit eens langs mijn neus weg gezegd tegen mijn kinderen en kleinkinderen dat ik wilde beeldhouwen eens ik met pensioen was. Toen die dag kwam, kreeg ik een kistje. Wijn, was mijn eerste ingeving. Maar het bleek een hamer, beitel en een steen te zijn."

Dit is mijn huis...

"Ik ben van Sint-Kruis-Brugge, maar mijn vrouw was afkomstig uit Vichte. Het is dus door haar dat ik in deze regio ben beland. We zijn allebei verpleegkundigen van opleiding, en werkten aan het begin van ons leven samen elk in een ander Kortrijks ziekenhuis: zij in Maria's Voorzienigheid, ik op de dienst Intensieve Zorgen en Spoed van het Onze-Lieve-Vrouwospitaal.

Ik heb eigenlijk per toeval en in mijn eentje het huis gekocht waar we ons hele huwelijk lang samen hebben gewoond. Mijn schoonvader had gehoord dat er in Kaster een oudere hoeve met stallingen bij verkocht werd op een openbare verkoop. We huurden op dat moment in Waregem, hoewel we allebei niet echt stadsmensen waren. We waren daarom op voorhand eens -veeleer uit nieuwsgierigheid- gaan kijken. Een leuke plek, vonden we allebei, maar daar zou het bij blijven. De dag van de verkoop zelf was het echter slecht weer, en mijn schoonvader en ik besloten eens te gaan neuzen op die openbare verkoop. Ik heb een bod gedaan en tot onze verbazing ging daar niemand meer over...

Blijf op de hoogte

Krijg een melding bij belangrijke berichten over Regio Anzegem.

We hebben het huis voor een mooie prijs gekocht, maar er was nog héél veel werk aan. We lagen te slapen onder de betonnen dakpannen. De keren dat het sneeuwde, waaiden de vlokken binnen. Beetje bij beetje hebben we de hoeve verbouwd, tot een woning waar we onze twee kinderen hebben grootgebracht.

(lees verder onder de foto)



Ingoogiem: "We willen de folklore in ere houden"



Onze reporter ging zelf speelgoed shoppen bij Fun-uitverkoop: "Een rij van 50 meter aan de kassa, is het die korting wel waard?"



Nu salondeals bij je MINI verdeler. Happy MINI. Happy you.

MINI

HLN SHOP



Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

Van €20,00 voor €15,00



Online cursus | Microsoft Office 2021 incl. licentie

Van €149,00 voor €25,00



SnowWorld Antwerpen - Avondskipas (4 uur)

Van €27,50 voor €22,50



C-mine expeditie

Van €40,00 voor €5,40



Technopolis

Van €21,00 voor €17,85

BEZOEK DE WEBWINKEL



Uw Porsche Centre is ook open op zondag 21 en 28 januari.

Porsche

genomen, neen. We hadden er heel veel ruimte, hebben er zelfs 10 jaar volledig zelfvoorzienend geleefd. We teelden onze eigen groenten en fruit, kweekten onze eigen dieren, maakten onze eigen kaas en boter, enz. Toen ik directeur werd van het woonzorgcentrum ontbrak de tijd daar wat voor, maar die tien jaar was echt wel leuk.”

Dit is mijn straat...

“Ik woon in de Jules Claerhoutstraat in Kaster. Een straat die dicht bij de dorpskern van Kaster ligt, en tegelijk erg landelijk aanvoelt. Ik woon er graag, in die straat en meer bepaald in Kaster. Zo'n boerendorpje waar iedereen nog elkaar kent, heeft zeker zijn charme. Ik ben er ook graag bij als er iets georganiseerd wordt... Ik denk met de glimlach ook terug aan 'Boma Kaster', een waar volksfeest hier op Kaster. Er was toen onder meer een missverkiezing, en ik heb nog de koe geleverd die de kandidates moesten melken als opdracht.”

Mijn favoriete plekje...

“Dat is de kerkwegel achter de kerk van Kaster, richting de top van de Kasterberg. Daar heb je echt een prachtig uitzicht over 13 kerktorens.”

(lees verder onder de foto)



Kunstwerken van Kris van Gent. © Henk Deleu

Mijn favoriete loop- of wandelroute of fietsplekje...

“Kaster is echt een uniek dorpje aan de voet van de Vlaamse Ardennen. We hebben echt prachtige fiets- en wandelroutes hier. Van Anzegem richting Wortegem-Petegem, en zo langs de Schelde naar Oudenaarde, heel mooie routes vertrekken hier in mijn achtertuin.”

Mijn beste vriend...

“Dat is enerzijds mijn schoonbroer Johan Putman. We hebben samen gestudeerd voor verpleegkunde, en ik heb het geluk gehad dat mijn beste vriend mijn schoonbroer is geworden. Remi Degrootte, iemand waarmee ik jaren toneel heb gespeeld, is mijn andere beste vriend. Mijn vrouw en ik konden het heel goed vinden met Remi en zijn vrouw. Hij is een van de mensen geworden die mij na het overlijden van



In de woning die Kris en zijn vrouw verbouwden, zijn heel wat authentieke elementen behouden. © Henk Deleu

Mijn mooiste moment...

“Een van de mooiste momenten is toen enkele leerlingen van Kaster enkele jaren geleden op bezoek zijn gekomen in mijn atelier. Kinderen zijn zo eerlijk, zo ontwapenend. Ik vond hun bezoek geweldig. Ik geef geregeld workshops beeldhouwen, zowel aan kinderen als aan volwassenen, en ik geniet daar altijd wel van.

Het is per toeval dat ik ben beginnen beeldhouwen. Na dat geschenk van de kinderen en kleinkinderen heb ik voor de begrafenis van mijn broer een beeldhouwwerk gemaakt, en spijtig genoeg even later ook voor de begrafenis van mijn echtgenote. Ik had even goed mijn passie voor beeldhouwen niet kunnen ontdekken. Dat is een boodschap die ik graag uitdraag in mijn workshops. Proef van zoveel mogelijk, je weet nooit wat jouw ding is.”

Mijn minst leuke herinnering...

“Dat is, naast het overlijden van mijn broer, ook het overlijden van mijn echtgenote Sonja Putman. Ze is na een ziekte van 15 jaar in 2017 overleden. Dat betekende een zware klap, de leegte die ze toen achterliet, blijft. Ik heb veel aan mijn kinderen en twee kleinkinderen. Ze komen elke week op woensdag eten. Dan vragen ze mij om klassiekers klaar te maken waar wel wat tijd in kruipt. Vol-au-vent, stoofvlees,... Die momenten dat zij langskomen, vind ik heel waardevol. Ik heb intussen een nieuwe relatie, met een vrouw die haar man ook moest afgeven. Dat verbindt ons wel, dat we als lotgenoten weten wat het is om een partner te moeten afgeven, en dat er altijd wel een leegte zal blijven bestaan.”

(lees verder onder de foto)



Kris komt tot rust aan de vijver in zijn tuin, met een pintje of glaasje wijn bij de hand. © Henk Deleu

Mijn favoriete winkel...

“Die heb ik echt niet. Ik hou niet zo van shoppen, en mijn boodschappen doe ik altijd waar ik toevallig die dag voorbijkom.”

Mijn favoriete café en restaurant...

“Ik heb ook geen favoriet café of restaurant. Ik ben wel een bourgondiër, maar het liefst van al ga ik geen twee keer naar dezelfde plek omdat ik zoveel mogelijk wil ontdekken.”

Hier kom ik tot rust...

“Dat is enerzijds mijn atelier. Daar kan ik me helemaal laten gaan. De steen waar ik mee aan de slag ga, bepaalt de koers van het kunstwerk. Ik kan echt opgaan in het moment, soms zelfs om 6 uur beginnen of tot 's avonds laat doordoen. Anderzijds kom ik ook tot rust aan mijn vijver in de tuin, met een pintje of glaasje wijn bij de hand.”

(lees verder onder de foto)



Kunstwerken van Kris van Gent. © Henk Deleu

De dorpsgenoot die ik het meest bewonder...

“Mijn buurman Johan Detavernier heb ik altijd wel bewonderd, om zijn visie op het leven. Hij is een paar jaar geleden overleden. Daarnaast wil ik ook Carine Delapierre noemen, een kunstenares die zich ook sterk inzet voor het goede doel.”

Als ik kon, zou ik dit veranderen aan mijn gemeente...

“Als voorzitter van de kerkraad wil ik hier vooral aandacht vragen voor het behoud en onderhoud van onze kerken. Dat zijn meer dan plekken voor liturgische diensten, het zijn plekken van ontmoeting en die mogen we niet verloren laten gaan. Te beginnen met de kerk in Kaster, waar wel wat opfriswerken dringend nodig zijn.”